

De Boekenplank van mevrouw Brug



Titel	Genre	Motivatie
Kruistocht in spijkerbroek - Thea Beckman	Jeugd	Met dit boek is de liefde voor geschiedenis begonnen, ik las dit boek toen ik 13 jaar oud was op weg naar Spanje en vanaf het moment dat ik dit boek las was mijn interesse en fantasie volledig geraakt.
Jeanne - Simone van der Vlugt	Jeugd	Dit boek was het eerste boek dat ik van Simone las en ik was verkocht. Simone is mijn favoriete Nederlandse schrijfster. Je hoeft de achterkant niet te lezen, elk boek is goed. Maar voor mij begon het met dit boek.
Pilaren van de aarde - Ken Follett	Roman	Dit boek kwam ik tegen door Oprah Winfrey. Het was, toentertijd, mijn dikste boek. Ik kon het niet wegleggen. Door dit boek ben ik alle boeken van Ken Follett gaan lezen en hij is mijn favoriete internationale schrijver.
Brug naar de hemel - Ken Follett	Roman	Deel 2 hoort er natuurlijk ook bij!
Outlander serie - Diana Gabaldon	Roman	Het boek is altijd beter dan de tv! Ik ben gek op series. Schotland, geschiedenis, mannen in kilt, gingers, fantasie. Wat wil een mens nog meer?
It ends wit hus + It starts with us - Colleen Hoover	YA	Regel nummer 1: het boek is altijd beter dan de film. Deze twee boeken heb ik in drie dagen tijd verslonden. Ik kon het niet wegleggen.
De vergeten vrouwen - Kristin Hannah	Roman	Een prachtig verhaal over vrouwen die geholpen hebben tijdens de Vietnamoorlog. Een vergeten groep die nog nooit eerder benoemd is. Het verhaal geeft zo'n goed beeld weer over de Vietnamoorlog zoals ik nog niet eerder gelezen heb.
Rode sneeuw in december - Simone van der Vlugt	Roman	Dit vind ik persoonlijk het mooiste boek van Simone van der Vlugt. Nederland tijdens de Tachtigjarige oorlog / Nederlandse Opstand. Het verhaal van Willem van Oranje in een mooi jasje en het drama van Naarden. Prachtig, ik kan dit blijven lezen.
Terugkeer - Harlan Coben	Thriller	Het maakt niet uit welke titel ik geef, ieder boek van Harlan Coben verslind ik. Hij is de eerste en enige schrijver waarvan ik er pas bij de laatste 20 pagina's achter kom hoe de vork in de steel zit. Hij blijft je verrassen, er is niemand zo goed als hij. Elk boek van hem kan hier neer worden gelegd.
Walfriede serie - Corina Bomann	Roman	Ik hou van series! Deze serie gaat over Duitsland na de Eerste Wereldoorlog, tijdens het Interbellum, de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. Genieten.
De vrouwen van het kamp - Heather Morris		Dit boek heeft mij tot tranen geroerd. Het verhaal van vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog vast komen te zitten in een jappenkamp. Dit is een onderdeel van de Tweede Wereldoorlog die erg mager wordt belicht. Het vertelt het verhaal van vrouwen die tijdens de oorlog alleen elkaar hebben. Wat ze allemaal moeten doen om te overleven. En het besef dat je aan het einde van dit boek krijgt, dat greep mij nog het meeste. Verder wil ik natuurlijk niets verklappen!
Post voor mevrouw Bromley - Stefan Brijs		Dit boek pas bij lezen voor de lijst! Maar wat een prachtig verhaal over een jongen die zich zo schuldig voelt dat hij zich vrijwillig aanmeldt om te gaan vechten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit boek geeft een goed beeld over het leven voor de oorlog en hoe het leven eraan toe ging in de loopgraven.

De Boekenplank van mevrouw Brug



Madame - Jacobine van den Hoek	Roman	De geschiedenis van de Franse Revolutie, ik hou ervan! Dit boek vertelt het verhaal van Madame Tussauds. Wat ik zo geweldig vind aan dit soort boeken is dat het is een roman, het verhaal leest heerlijk weg maar je leert nieuwe dingen. Een perfecte combinatie al zeg ik het zelf!
Helden - Stephen Fry		De geschiedenis van de Griekse helden. We hebben allemaal gehoord van Hercules, maar wat is nu precies zijn verhaal? En hoe zijn al die lijtjes met elkaar verbonden? Welke rol speelden de Goden? Het is geschreven met een flinke portie humor, waar ik dikwijls hardop om heb gelachen. Vergeet ook zeker de voetnoten onderaan de pagina niet te lezen, hilarisch.
Meester van de zwarte molen - Otfried Preussler	Jeugd	Klassiek.
Wij weten niet van hun lot - Bart van der Boom		Wisten de gewone Nederlanders wel of niet over de Jodenvervolgung? Zo ja, wat wisten ze wel? Zo nee, konden ze het weten? Dit boek is gebaseerd op dagboeken van gewone Nederlanders tijdens de Bezetting. Dit boek heeft mijn ogen geopend en tot tranen geroerd. De conclusie ga ik uiteraard niet verklappen.
Als je het licht niet kunt zien - Anthony Doerr	Roman	Wauw. Prachtig. Moet je gelezen hebben. Het boek is verfilmd is een serie, maar zoals al eerder gezegd: het boek is altijd beter!
Ga als een rivier - Shelley Read		Als je van boeken houdt in de categorie: Daar waar de rivierkreeften zingen, dan moet je dit boek lezen. Een verhaal over een meisje die voor zichzelf moet zorgen. Een verhaal over eenzaamheid, kracht en doorzettingsvermogen.
Toen de wereld brak - John Boyne		Het vervolg op <i>de jongen in de gestreepte pyjama</i> . Dit verhaal gaat over de zus van Bruno. Hoe zij haar leven oppakt na de Tweede Wereldoorlog en hoe zij tot inzicht komt. PS ieder boek van John Boyne is fantastisch. Je kan alles pakken, het maakt niet uit. Fenomenale schrijver.
De jongen op de berg - John Boyne		De Tweede Wereldoorlog is een onderwerp dat heel veel mensen interessant vinden. Hoe kan het toch dat zoveel Duitsers blind Hitler volgden? In dit boek komt dat mooi in verhaalvorm naar voren, hoe gewone Duitsers langzaam nazi's worden.
Matilda - Roald Dahl	Jeugd	Klassiek. Wie heeft hem niet gelezen? En ja, het boek is beter dan de film!
Harry Potter serie - J.K. Rowling	Jeugd / fantasy	Ik ben gek op series. Boeken zijn altijd beter dan de film.

Geschiedenis maken - Stephen Fry		Wat als Hitler nooit geboren zou zijn? Hoe zou de wereld er dan uit hebben gezien?
Lisa Gardner	Thriller	Elk boek is goed, je ziet het niet. Hoe zit de vork in de steel?
Waarom we logen - Karin Slaughter	Thriller	Deze plottwist vond ik ziek (goed).